



Stichting Vrienden van het kind

Nieuwsbericht november 2019

Aan de donateurs en vrienden van het kind: Crèche de l'Espoir in Marrakech.



In de maanden september-oktober ben ik weer meerdere keren in het kindhuis geweest. Met de kinderen in het kindhuis gaat het gelukkig goed. Er zijn nu 26 kinderen, het merendeel jongens, maar het aantal kinderen verandert regelmatig. Het blijft een komen en gaan. Van augustus tot oktober zijn er 7 nieuwe baby's gekomen. Hierbij is een meisje dat prematuur is geboren en veel verzorging nodig heeft, ze doet het goed en haar gewicht is toegenomen. De meeste kinderen die komen, zijn achtergelaten in het ziekenhuis. Omdat met de nieuwe wetgeving van een paar jaar geleden een ongetrouwde zwangere vrouw niet meer strafbaar is kan zij veilig in een ziekenhuis bevallen. Andere kinderen worden op straat gevonden of bij huizen te vondeling gelegd. Het laatste kindje dat is toegewezen door de rechter is op straat gevonden bij een dakloze bedelaar, waarbij na onderzoek is vastgesteld dat het niet zijn kind was. Het persoonlijke verhaal van elk kind is vaak heel schrijnend. Enkele kinderen worden gebracht met de boodschap dat ze wellicht geen 3 maanden leven, maar gelukkig blijkt dat meestal niet zo te gaan. Vanaf januari zijn er 20 kinderen met hun 'adoptiefouders' naar huis gegaan. Er zijn nu nog 4 ernstig, meervoudig gehandicapte kinderen, 3 jongens en 1 meisje. Een gehandicapt zwaar autistisch jongetje dat 8 jaar in het kindhuis is geweest, heeft net een plaats gekregen in een weeshuis in de omgeving, waar ook een school en begeleiding aanwezig zijn. Op de gehandicapte kinderen na, zijn voor bijna alle andere kinderen procedures gaande voor adoptie.



Het kindertehuis staat nog steeds in de belangstelling. Dagelijks kunnen adoptiefouders hun kind bezoeken om vast een band op te bouwen. Heel belangrijk om de overgang voor het kind gemakkelijker te maken. Ze zijn er ook aan gewend veel mensen te zien die met ze spelen en knuffelen. De vaste verzorgsters kennen ze het best en de grote lach ter verwelkoming is hartverwarmend. Er komen veel belangstellenden die geld of artikelen meenemen omdat ze van het kindertehuis hebben gehoord en willen helpen. Spullen zijn lang niet altijd praktisch, geld komt het best van pas want daarmee kan gedaan worden wat echt nodig is. Stagiaires van beroepsopleidingen als sociale wetenschappen of een medisch-sociaal beroep, zijn nog steeds een aantal vaste dagdelen in het kindertehuis om te spelen met de baby's. Maar ook bezoekers uit het buitenland weten de weg te vinden, ze komen onder meer uit Frankrijk, Nederland, Engeland, België, Zwitserland en Amerika. Nu met de verbouwing is het bezoek wel bezwaarlijk omdat de ruimte beperkt is. Toch is er voor gekozen bezoeken te laten doorgaan, maar grote groepen is lastig en worden zoveel mogelijk uitgesteld tot na de verbouwing.



De bovenverdieping is klaar en heel mooi geworden, licht en met goede ventilatiemogelijkheden. Alles speelt zich nu boven af, maar dat is behelpen en krap. Tijdelijke voorzieningen zijn aangebracht voor de baby's en de grotere kinderen en iedereen doet zijn best om het zo leefbaar mogelijk te houden. Met smart wordt erop gewacht dat ook de benedenverdieping klaar is.



De verbouwing duurt langer dan verwacht, er is vertraging en de overlast is groot. Tijdens de Ramadan zijn de werkers bv. naar huis, ze wonen meestal op het platteland, hebben dan vakantie en komen na een maand terug. Het kindertehuis staat op het terrein van het ziekenhuis en maakt gebruik van hun riolering, watervoorziening en elektriciteit. Omdat in het ziekenhuis dit alles werd vernieuwd, moest dit ook gebeuren in het kindertehuis. Zo kon er tijdelijk niet met de grote wasmachine worden gewassen wat voor een kindertehuis erg lastig is. Het breken is nu klaar en men is nu begonnen aan de afwerking. De kinderen zijn ondertussen

helemaal aan het lawaai gewend en slapen en spelen rustig door. De planning is dat in januari alles klaar zal zijn en iedereen hoopt dat van harte.



De tijdelijke speelzaal boven is een prettige lichte ruimte geworden.



Om een beeld te geven van de ingrijpende verbouwing een paar foto's van de benedenverdieping. Er komen een lift, deuren van de speelzaal naar de tuin, een badkamer voor gehandicapte kinderen, een eetzaal, een aangepaste fysioruimte, en ruime kinderkamers.



En dan nog de tuin. Die is nu in een bouwplaats veranderd. De Stichting Giving Back Students Community hebben na hun bezoek geld gedoneerd voor speeltoestellen. De speeltoestellen zijn gekomen en opgeslagen tot de tuin weer bruikbaar is.

De stichting en dus het kinderkuis zijn heel blij met giften, donaties voor projecten en geld voor de verzorging van de kinderen en danken iedereen dan ook hartelijk voor alle bijdragen. Verzorging van de kinderen blijft voor het kinderkuis de prioriteit. Als stichting zijn we heel gelukkig met de vaste donateurs die het kinderkuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit in de verzorging van de kinderen. Alle bijdragen van particulieren komen zo u weet direct volledig ten goede aan de verzorging van de kinderen. Apart worden financiën geworven voor de financiering van een bepaald project. U kunt nog steeds als donateur een overeenkomst voor een periodieke gift afsluiten met onze ANBI-stichting. Een link voor zo'n formulier vindt u op onze website. Donateurs zijn er nooit genoeg dus wellicht kunt u familie, vrienden, kennissen en collega's attenderen op dit goede doel. Ook suggesties voor donatieverzoeken bij bedrijven of anderszins zijn welkom.



Vindt u dit werk belangrijk en wilt u blijven helpen, dan kunt u uw gift_storten op de rekening van de stichting:

ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer: NL68 ABNA 0248 1470 64.

De website van de Stichting is: www.vriendenvanhetkinderhuis.nl en hier vindt u alle gegevens over de Stichting, zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de nieuwsbrieven, een fotogalerij en een link naar het kinderkuis in Marrakech.

U kunt onder meer contact opnemen, suggesties doen en acties aanmelden. We houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Een bezoek aan het kinderkuis in Marrakech is altijd mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de Stichting.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l'Espoir Marrakech

Namens het bestuur,

Tineke Brinkman, voorzitter

