



Stichting Vrienden van het kinderkuis

Nieuwsbericht november 2022

Aan de donateurs en vrienden van het kinderkuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech.



In juni, september en oktober zijn we een aantal weken in Marrakech geweest en natuurlijk meerdere keren in het kinderkuis. Het kinderkuis ziet er prachtig uit, dankzij de bijdrage van velen. Het valt op dat het er heel prettig werken, wonen en spelen is en dat heeft een positieve uitstraling op iedereen. De verzorgsters, overig personeel, vrijwilligers, bestuur en vooral de kinderen zijn blij met de huidige situatie. Zo zorgt bijvoorbeeld de lift voor veel woongemak voor bewoners en gasten.



De groep grotere kinderen van 18 maand en ouder hebben nu hun kamer op de benedenverdieping en kunnen vrij in de speelkamer spelen. Ook kunnen ze onder toezicht gemakkelijk naar buiten om te spelen omdat de speelplaats nu rondom is omheind en de speeltoestellen aantrekkelijk en veilig zijn. De kinderen vermaken zich goed en zijn heel creatief in het bedenken van spelletjes. Boven zijn de kamers voor de baby's tot 6 maanden en de groep tot anderhalf jaar. De verzorgsters nemen hen mee naar buiten als er gelegenheid voor is.



In een korte tijd zijn weer 9 kinderen bij ouders geplaatst en uit het kinderkuis vertrokken. Voor het personeel is dit altijd een moeilijk moment, vooral als een kind lang in het kinderkuis heeft gewoond. Aankomst en vertrek is een continu proces. Bijna alle kinderen blijven in Marokko en worden door Marokkaanse ouders opgevoed en verzorgd. Gelukkig zijn er voldoende ouders die een kind een toekomst willen geven, er is zelfs sprake van een wachtlijst. Toen we het kinderkuis bezochten waren er 23 kinderen: 3 meisjes en 20 jongens. Drie meervoudig gehandicapte kinderen zijn er nog steeds en worden steeds ouder maar voor hen is buiten het kinderkuis geen oplossing. Het is fijn dat de kinderen gezond zijn. Iedere week komt de kinderarts langs om de kinderen na te kijken. De fysiotherapeut komt als vrijwilliger nog steeds meerdere keren per week.



In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over de 2 zusjes waarvan de kleinste in het kinderkuis was en de grootste in het weeshuis. Het kleinste meisje is ook tijdelijk verhuisd naar het weeshuis om bij haar zusje te wonen en samen zijn ze nu naar hun adoptief ouders. Het gemeentebestuur heeft weer maatregelen genomen tegen bedelaars die met kinderen bedelen. De kinderen worden onder meer in het kinderkuis ondergebracht en de moeder komt in een hulpverleningstraject om werk en huisvesting te vinden. Zodra dat is gelukt krijgt de moeder haar kinderen terug. Een moeder die haar kind moest achterlaten in het kinderkuis zei tegen haar huilende kind: “Droog je tranen. Je hebt nu iedere dag te eten, een bed, mooie kleren, je kunt spelen, je bent veilig. Geniet daarvan.” Diezelfde moeder heeft een politieagent geslagen en zit nu in de gevangenis. Gelukkig wordt haar kind goed verzorgd. Voor dit project zijn zo nodig 10 plaatsen beschikbaar.



Met al die baby's is de realisatie van de biberonnerie heel goed van pas gekomen. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van € 3000,- door de Stichting Het R.C.Maagdenhuis te Amsterdam. Daarvoor is een keuken ingericht met de benodigde apparatuur voor het klaarmaken, bewaren en steriliseren van de zuigflessenvoeding. Dit vergemakkelijkt het werk omdat alles bij de hand is en bovendien is het hygiënisch en praktisch. Iedereen is erg blij dat dit project is gelukt en wij danken van harte de Stichting Het R.C.Maagdenhuis.



Een ander mooi verhaal over het wel en wee van de kinderen is het volgende. Een van de meisjes had een bril nodig en een opticien levert die gratis voor de kinderen. De begeleidster werd in de winkel gebeld dat ze met spoed naar de rechtbank moest om documenten te regelen. Ze nam het meisje natuurlijk mee. De rechter vroeg waarom dit meisje nog geen adoptief ouders had. Het antwoord was: "omdat ze licht verstandelijk gehandicapt is". De rechter vond dat geen geldige reden. Zij kende een echtpaar dat er geen bezwaar in zag om voor dit meisje te zorgen en zo kwam er een adoptieaanvraag voor dit meisje tot stand. De procedure is bijna afgerond en eerdaags kan ze bij haar ouders gaan wonen.



De meeste projecten zijn gerealiseerd. Op dit moment is de grootste wens: een andere auto. De auto (ambulance) die gebruikt wordt voor het vervoer van de kinderen van en naar het ziekenhuis, de rechtbank of elders is oud en staat meer in de garage dan dat hij rijdt. Ook voor boodschappen kan de auto niet worden gemist. De kosten van reparatie zijn hoog en het is tijd om aan vervanging te denken maar hiervan zijn de kosten € 21.000,-. Ons bestuur is op zoek naar financiële hulp bij dit project. Mochten er lezers zijn die suggesties of relaties hebben die kunnen helpen dan horen we het graag.



Het kinderkuis kan haar taak alleen uit oefenen dank zij enkele subsidies, giften en een vaste groep donateurs.. Gelukkig zijn er ook onverwachte meevallers, zoals een bedrijf dat een grote partij luiers komt brengen, of groepen die een grotere donatie doen. Het kinderkuis heeft minder aan giften als kleding, schriften, potloden, en dergelijke.

Als stichting zijn wij heel dankbaar voor de vaste donateurs die het kinderkuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit. Maar ook natuurlijk voor éénmalige giften die tevens van harte welkom zijn.

Zoals u weet komen alle bijdragen van particulieren volledig ten goede aan de verzorging van de kinderen in dit kinderkuis en verdwijnt het geld niet naar bijvoorbeeld een zware organisatiestructuur. Het geld dat van organisaties wordt verkregen voor een bepaald doel, wordt daarvoor ook gebruikt en verantwoord.

Donateurs zijn er nooit genoeg dus wellicht kunt u familie, vrienden, kennissen en collega's attenderen op en warm maken voor dit goede doel. Heel hartelijk bedankt ook namens het kinderkuis. Degenen die als donateur een overeenkomst voor een periodieke gift hebben afgesloten met onze ANBI-stichting, verzoek ik even te kijken naar de einddatum van de overeenkomst. Verlenging stellen we heel erg op prijs. Een nieuwe overeenkomst aangaan kan nog steeds. Een link voor zo'n formulier vindt u op onze website bij het hoofdstuk: periodieke gift, machtigingsformulier.

Vindt u dit werk belangrijk, dan kunt u uw gift storten op de rekening van de stichting:

ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer: NL68 ABNA 0248 1470 64.

Op de website: www.vriendenvanhetkinderhuis.nl vindt u alle gegevens over de Stichting, zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de nieuwsberichten, een fotogalerij en een link naar het kinderkuis in Marrakech.

Mocht u in Marrakech zijn dan bent u van harte welkom om het kinderkuis te bezoeken en met eigen ogen het goede resultaat van uw hulp te zien.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l'Espoir Marrakech

Namens het bestuur,

Tineke Brinkman, voorzitter.