



## Stichting Vrienden van het kindertehuis

# Nieuwsbericht december 2023

Aan de donateurs en vrienden van het kindertehuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech

In de maanden september en oktober waren we weer in Marrakech, waar we een week na de aardbeving aankwamen. In de stad, maar vooral in de bergen, is er veel leed en schade. Dorpjes zijn verwoest of weggevaagd, er zijn ruim 3000 mensen omgekomen en bijna 5700 gewond. De hulpverlening kwam snel op gang en ook de stichting Enfance Espoir Maroc en het kindertehuis lieten zich niet onbetuigd. Er werd gezorgd voor warme maaltijden, tenten, dekens, kleding, voedsel badhanddoeken en toiletartikelen. Door de goede contacten, snel opgezette en adequate hulpgroepen kon vrijwel direct hulp worden geboden. Ook onze stichting heeft een steentje bijgedragen want op onze oproep is gul en spontaan gereageerd en er is €4000,- overgemaakt.



Het kindertehuis zelf is met de schrik en een aantal scheuren in muren en plafonds vrijgekomen. Een bouwspecialist heeft geconstateerd dat de schade geen bedreiging vormt voor het gebruik van het gebouw en dat deze schade hersteld kan worden. Voor deze reparaties is een bedrag van €5000,- gedoneerd door Stichting IMC Goede Doel, dat ook is overgemaakt. Voor de kinderen die door de ramp wees zijn geworden, worden nieuwe centra geopend en de staat neemt de kosten voor haar rekening. Tijdelijk kunnen deze baby's tot 2 jaar in het kindertehuis worden geplaatst, tot de opvangcentra klaar zijn.



Middelbare scholieren uit de bergen verblijven meestal in een internaat, omdat ze te ver van school wonen en toch graag de middelbare school willen afmaken. Voor ongeveer 6000 scholieren moeten er nieuwe internaten komen omdat de huidige internaten grotendeels zijn verwoest. Enfance Espoir Maroc (de overkoepelende organisatie) heeft 3 internaten “geadopteerd” en zorgt voor onder meer toiletgerei en handdoeken, kleding, boeken, schriften en schrijfbenodigdheden. Meubilering en aankleding van het gebouw voor activiteiten wordt

per internaat verder vorm gegeven door een groep vrijwilligers. Ook wordt voorzien in zogenaamde ‘ateliers’, bijvoorbeeld voor huiswerkbegeleiding, koken, handwerken, theater en muziek, zodat ook buiten de schooltijden leerlingen zich vermaken.

De gevolgen van de aardbeving in de stad zijn snel grotendeels uit het beeld verdwenen. Het puin is heel snel afgevoerd en voor grote gebouwen zijn doeken met foto's gespannen, zodat de stad er goed uit zag. Dit had te maken met een grote conferentie van het IMF in Marrakech, waar een goede indruk moest worden achter gelaten.



Met de gift van de Louisa Stichting, de Loge Het Vrij Geweeten en Stichting IMC Goede Doel kon de ambulance worden aangeschaft, waarnaar al lange tijd werd verlangd. Deze werd snel geleverd en heeft meteen haar goede diensten bewezen bij de hulpverlening voor de slachtoffers en dat zonder problemen. Het is een enorm gemak om de beschikking over een auto te hebben voor vervoer, boodschappen en zo meer. Hartelijk dank hiervoor.



In het kindertehuis gaat het goed en is de schrik van de aardbeving aan het wegebben. Er zijn nu 29 kindertjes in het kindertehuis, waarvan het merendeel baby's. Jongetjes zijn in de meerderheid, nl 26 en er zijn 3 meisjes. Van de 29 jongetjes zijn er 3 gehandicapt en die wonen al vanaf hun geboorte in het kindertehuis, voor 2 kinderen is dat bijna 6 jaar. Voor het autistische jongetje wordt een plaats in een ander tehuis gezocht, waar hij leeftijdsgenootjes heeft en naar school kan gaan. Een moeilijke zoektocht want zoveel keus is er niet. Het is zoals altijd een gaan en komen en vooral voor de kinderen die er lang zijn is het afscheid zwaar en vloeien er vaak tranen. Zie de foto's van het vertrek van Imane naar haar 'ouders'.





De stroom van bezoekers blijft toenemen, ook omdat de bekendheid van het kinderkuis groter wordt. Toekomstige ouders, vrijwilligers, groepen of personen uit binnen- en buitenland, middelbare scholieren, personeel uit zorginstellingen komen voor informatie, ondersteuning en hebben hun eigen redenen. Er worden nu bezoektijden gehanteerd, maar het blijft mogelijk daarbuiten een bezoek te brengen. De meeste mensen en groepen brengen goede gaven mee van babyvoeding, kleding, luiers, enz. Heel lief maar niet altijd handig omdat er zo gemakkelijk een teveel van iets ontstaat en tegelijkertijd een tekort van een ander product. Geld is het meest praktisch. Zo kan het kinderkuis kopen wat ze nodig heeft op het goede moment en zorgen voor goede zorg voor de kinderen.



Als stichting zijn wij heel dankbaar voor de vaste donateurs die het kinderkuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Ook éénmalige giften van particulieren, stichtingen of organisaties zijn altijd van harte welkom en ook daarmee zijn we reuze blij.



Zoals u weet komen alle bijdragen van particulieren volledig ten goede aan de verzorging van de kinderen in dit kinderkuis en verdwijnt het geld niet naar bijvoorbeeld een zware organisatiestructuur. Het geld dat van organisaties wordt verkregen voor een bepaald doel, wordt volledig voor dat doel ook gebruikt en verantwoord.



Donateurs zijn er nooit genoeg dus wellicht kunt u familie, vrienden, burens, kennissen en collega's attenderen op en warm maken voor dit goede doel. Heel hartelijk bedankt ook namens het kinderkuis. U kunt als donateur ook een overeenkomst voor een periodieke gift afsluiten met onze ANBI-stichting. Deze gift geeft fiscaal voordeel. Een link voor zo'n formulier vindt u hier en op onze website bij het hoofdstuk: [Periodieke gift, Overeenkomst Periodieke gift in geld.](#)



Vindt u dit werk belangrijk, dan kunt u uw gift storten op de rekening van de stichting:

**ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer: NL68 ABNA 0248 1470 64.**

Op de website: [www.vriendenvanhetkinderhuis.nl](http://www.vriendenvanhetkinderhuis.nl) vindt u alle gegevens over de Stichting, zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de nieuwsberichten, een fotogalerij en een link naar het kinderkuis in Marrakech.

Mocht u in Marrakech zijn dan bent u van harte welkom om het kinderkuis te bezoeken en met eigen ogen het goede resultaat van uw hulp te zien.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l'Espoir Marrakech

Namens het bestuur,

Tineke Brinkman, voorzitter.