



## Stichting Vrienden van het kinderkuis

# Nieuwsbericht juni 2024

Aan de donateurs en vrienden van het kinderkuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech

In april en mei waren we weer in Marrakech en was ik maar een keer in het kinderkuis. Bij een val brak ik mijn bovenarm en pols, dus ons verblijf zag er anders uit dan gewoonlijk. Van mijn schoonzus, die directrice is in het kinderkuis heb ik wel alle verhalen meegekregen en kan ik u toch de stand van zaken doorgeven. De foto's zijn van vroegere datum.

In februari waren er 22 kinderen in het kinderkuis. Er zijn 5 kinderen vertrokken en 2 pasgeboren baby's bij gekomen zodat er eind mei 19 kinderen waren. De kinderrechtster heeft een aantal procedures die compleet waren, versneld afgewerkt. Hierdoor konden 4 kinderen het offerfeest bij hun nieuwe familie vieren. Dit feest is een echt familiefeest, waarbij zo mogelijk de hele familie bij elkaar komt en dus een mooie gelegenheid is om het kind in de familiekring te verwelkomen. Een van de jongetjes die vanaf zijn geboorte 2,5 jaar in het kinderkuis was, had het heel moeilijk met het vertrek. Hij riep al zijn vriendjes om mee te gaan. Toen dat niet lukte bleef hij dicht bij de verzorgsters. Ook al worden de kinderen erop voorbereid dat ze naar een familie gaan en hun familieleden vaak op bezoek zijn, het is toch anders als het uur van vertrek aanbreekt. De directrice heeft gevraagd even te laten weten hoe het met hem gaat en de moeder belde om te zeggen dat hij diezelfde dag al speelde met neefjes en nichtjes, goed heeft geslapen en het kinderkuis niet meer heeft benoemd. Zijn vriendjes in het kinderkuis daarentegen hebben nog dagen gevraagd waar hij nu was en wanneer hij terug zou komen. Zij misten hem bij het spelen. De andere 3 kinderen die zijn vertrokken zijn een baby en 2 peuters, dat gaf minder drama. Hoe langer een kindje in het kinderkuis is, hoe moeilijker het afscheid valt, ook voor de verzorgsters.



Tot grote tevredenheid van verzorgsters en staf en met een beetje weemoed, is de overplaatsing gelukt van Feisal, het autistische jongetje dat ruim 6 jaar in het kinderkuis is geweest ( op de foto links). Hij heeft een plaats gekregen in het kinderdorp Dar Boudidar. Dar Boudidar is een project dat een Zwitser, zo'n 20 km van Marrakech, in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten is gestart in oktober 2012. Op een groot terrein zijn 10 huisjes gebouwd voor elk 10 weeskinderen of achtergelaten kinderen die met hun 'moeder' een gezin vormen. De kinderrechtster wijst de kinderen toe aan de stichting. Op het terrein is er een school voor de kinderen van Dar Boudidar, een moskee, een polikliniek, een boerderij en een winkeltje. Het terrein en de meeste faciliteiten zijn ook toegankelijk voor de mensen uit de

omgeving. Ook de beschikbare banen worden zoveel mogelijk aan hen aangeboden en vervuld. Vrijwilligers zijn ook welkom, met name vrouwen die de rol van “grootmoeder” willen vervullen

De kinderrechter heeft ook Feisal in Dar Boudiar geplaatst waardoor hij nu met leeftijdsgenootjes samen kan zijn en naar school kan gaan. Dat dit zo lang heeft geduurd komt door het feit dat Dar Boudiar in principe geen gehandicapte kinderen opneemt en Feisal is naast autistisch ook lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Gelukkig voor hem kan hij zich nu verder ontwikkelen. Het afscheid ging redelijk zonder problemen en hij voelt zich heel vrij in zijn nieuwe huis, ging heel hard over het terrein lopen. Regelmatig wordt nagegaan hoe het met hem gaat en gelukkig zijn de berichten goed.



Het is goed te merken dat de tolerantie voor zwangerschap van ongehuwde vrouwen in de sociale omgeving toeneemt, zodat de meisjes met hun baby in hun gezin mogen blijven. En misschien nog belangrijker dat voorbehoedsmiddelen bespreekbaar zijn geworden en meer gebruikt. Het lijkt erop dat het aantal verlaten kinderen afneemt want het aantal baby's dat in het kindertehuis wordt geplaatst kent niet meer de omvang uit de beginperiode.

Nog steeds komt er veel bezoek uit binnen- en buitenland naar het kindertehuis. Ook de aanvragen voor stages blijft toenemen, vaak door verhalen van hen die er zijn geweest. Dat geeft een extra stimulans aan het werk in het kindertehuis.

Als stichting zijn wij heel dankbaar voor de vaste donateurs die het kindertehuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Ook de éénmalige giften van particulieren, stichtingen of organisaties zijn reuze welkom en geeft ons een stimulans. Uitbreiding van donateurs is altijd welkom. U kunt als donateur ook een overeenkomst voor een periodieke gift afsluiten met onze ANBI-stichting. Deze gift geeft fiscaal voordeel. Een link voor zo'n formulier vindt u hier en op onze website bij het hoofdstuk:

[Periodieke gift, Overeenkomst Periodieke gift in geld.](#)

Vindt u dit werk belangrijk, dan kunt u uw gift storten op de rekening van de stichting:

**ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer: NL68 ABNA 0248 1470 64.**

Op de [website](#) vindt u alle gegevens over de Stichting, zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de nieuwe jaarverslagen, de nieuwsberichten, een fotogalerij en een link naar het kindertehuis in Marrakech.

Mocht u in Marrakech zijn dan bent u van harte welkom om het kinderkuis te bezoeken en met eigen ogen het goede resultaat van uw hulp te zien.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l'Espoir Marrakech

Namens het bestuur, Tineke Brinkman, voorzitter.